

Prof. Manu Keirse is hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde van de K.U.Leuven en hoogleraar deeltijds aan de Benelux-universiteit te Eindhoven. Van 1999 tot 2003 was hij Kabinetschef van de Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu. Hij is voorzitter van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, van de Federale Evaluatiecommissie Palliatieve Zorg, van de Academie Levenseinde, van twee voorzieningen voor ouderenzorg te Leuven en van het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus te Sint-Denijs-Westrem. Hij is ondervoorzitter van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.

Hij studeerde klinische psychologie, familiale en seksuologische wetenschappen, medico-sociale wetenschappen en ziekenhuisbeleid aan de K.U.Leuven, gezondheidsethiek aan de RU Maastricht en groeps- en organisatiebegeleiding aan het LUC te Hasselt. Hij promoveerde tot doctor in de geneeskunde aan de R.U. te Leiden.

Voorheen werkte hij 22 jaar in de directie van de Universitaire Ziekenhuizen K.U.Leuven als Directeur Patiënten begeleiding, en 10 jaar als algemeen directeur - bestuurder van het Regionaal Ziekenhuis te Leuven.

Hij is auteur van verschillende boeken over verlies en verdriet die reeds op tienduizenden exemplaren werden verspreid, en vaak als geschenk zeer worden gewaardeerd door mensen in verdriet. Zijn boeken werden in 2006 in Polen bekroond met de Feniks-prijs omdat ze in Polen de dood uit het taboe hebben gehaald

Zijn meest recente publicaties zijn :

- *Van het leven geleerd. Levenslessen over verlies en verdriet* (Lannoo, Tielt, 2009, 3<sup>de</sup> druk).
- *Licht in het duister. Woorden van steun bij ziekte* (Lannoo, Tielt, 2008).
- *Helpen bij ziekte en pijn. Een gids voor de patiënt, het gezin en de hulpverlener* (Lannoo, Tielt, 2009, 4<sup>de</sup> druk, vertaling in het Pools).
- *Omgaan met miskraam* (Lannoo, Tielt, 2005, vertaling in het Pools).
- *Kinderen helpen bij verlies. Een boek voor al wie van kinderen houdt* (Lannoo, Tielt, 2009, reeds 10<sup>de</sup> druk, vertaling in het Pools).
- *Vingerafdruk van verdriet. Woorden van bemoediging* (Lannoo, Tielt, 2009, reeds 14<sup>de</sup> druk, vertaling in het Pools).
- *Helpen bij verlies en verdriet. Een gids voor het gezin en de hulpverlener* (Lannoo, Tielt 2009, reeds 24<sup>ste</sup> druk, reeds meer dan 70 000 exemplaren verkocht, vertaling in het Frans (Faire son deuil. Vivre un chagrin, 4<sup>de</sup> druk), en in het Pools).
- *Afscheid van een moeder. Als sterven een stuk leven wordt* (Lannoo, Tielt, 2009, reeds 10<sup>de</sup>

druk, vertaling in het Pools).

- *Patiëntenzorg en –begeleiding* (Acco, Leuven, 2008, 2<sup>de</sup> druk).
- *Stil verdriet* (Lannoo, Tielt, 2008, 4<sup>de</sup> druk).

Verder publiceerde hij nog de volgende boeken :

- Samen met R. Clara : *Palliatieve hulpverlening. Zakboekje voor professionelen* (Pelckmans, Kapellen, 1995) en *Palliatieve thuiszorg. Gids voor patiënten en hun begeleiders* (Pelckmans, Kapellen, 1995).
  - *Patiënten begeleiding* (1975 - bekroond met de Glaxo-prijs voor wetenschappelijke publicaties).
  - *Zwangerschap. Een familiegebeuren.* (1978 - bekroond met de Henri Jaspar-prijs voor de kinderbescherming).
  - *Aarzelen aan de deur. Over zieke en ziekenhuis.* (1981).
  - *Sterven van bejaarden.* (1981).
  - *Eenzaam en nabij. Over omgaan met sterven.* (1981).
  - *Patiënten begeleiding in het ziekenhuis van morgen.* (1986).
  - *Zorgbehoeften van bejaarden opgenomen in acute algemene verzorgingsinstellingen* (1986).
  - *Psychosociale aspecten van patiëntenzorg* (1987).
  - *Eerste opvang bij perinatale sterfte. Gedragingen en attitudes van ouders en hulpverleners* (1989).
  - *Wat meer is in de mens. Over zingeving aan het ziekbed*(1985, vertaling in het Pools).
-